



Μάχη σώμα με σώμα, ψυχή με ψυχή.

Μια ζωή παλεύεις, μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να υποτάξεις τους συνανθρώπους σου τις εικόνες του Χριστού οδηγούμενος από τον εγωκεντρισμό σου δαπανώμενος και καθ' ημέραν μεριζόμενος επί δεκαετίες στην άλογη βία του δρόμου με εχθρούς που σου επιβάλλει το σύστημα και οι πλανεμένοι “δάσκαλοι” σου των “πολεμικών τεχνών”. Στο φαινόμενο 99% έχουμε αναφερθεί.

Και όταν ο Θεός σου χαρίζει ένα παιδί και οι προτεραιότητες αλλάζουν τότε περιορίζεις, αν όχι μηδενίζεις, τις άνευ ουσίας μάχες σώμα με σώμα αναλογιζόμενος την πιθανότητα να αφήσεις το παιδί σου μονάχο του (ο νούν νοείτω και ουαί τω ανοήτω), και αυτό σε καθιστά λιγότερο αξιόμαχο.

Λιγότερο αξιόμαχο σε μια περίοδο που έχεις ένα αληθινό κίνητρο για να μάχεσαι και ένα πραγματικά έμπιστο πρόσωπο για να μεταβιβάσεις τις όποιες γνώσεις σου χωρίς ενδοιασμούς.

Το ίδιο το παιδί όμως δεν σου παραχωρεί, αν έχεις παιδοκεντρική προσέγγιση και δεν ανήκεις στους γονείς που απλά περνάνε “ποιοτικό χρόνο” με το παιδί τους, τον χωρόχρονο για να εκπαιδεύεις και να εκπαιδεύεις. Άρα η λύση έγκειται στο να αξιοποιείς τον πολυτιμότερο χρόνο που σου δίνεται συντροφιά με το παιδί σου για να συν ασκείστε και να εκπαιδεύεστε.

Και αν σου λείπει η μοναδικότητα της στιγμής στην μάχη σώμα με σώμα που σε κρατούσε ζωντανό\*, η γεύση του αίματος στο στόμα να εγείρει τα αρχέγονα ένστικτα σου, υπάρχει η παρηγοριά και η παραμυθία σε αυτή την μεγάλη αγκαλιά ως αντιστάθμισμα.

Άλλωστε αν χρειαστεί ότι μεθ' ημών των πατεράδων ο Θεός!

“I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills; skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you.”

\*Αυτά αφορούν όσους έχουν το σαράκι της εμπειρίας μαχών στο πραγματικό περιβάλλον των μαχητικών τεχνών το δρόμο, για όσους ατυχώς έχουν επίκτητο το killer instinct η αλλιώς το πέσιμο του διακόπτη!

**Μονοζυγάνθρωπος®**

Πνευματική ιδιοκτησία Ευλαμπίου Ι. Άγγελος Καλλισθενική Αγωγή Αθήνα 2015 © Copyrights Μονοζυγάνθρωπος®