



No matter what martial art you do, you need to develop your own system.

Ο πρώτος άνθρωπος – δάσκαλος, αν και υπήρξαν ήδη μέχρι τότε δεκάδες άλλοι πριν από αυτόν, που επηρέασε την σκέψη και την αντίληψη μου αναφορικά με την πράξη της ρεαλιστικής μάχης σώμα με σώμα μου είπε κάποτε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η μαχητική – πολεμική τέχνη που ασκείς αλλά ο τρόπος προσέγγισης και εξάσκησης. Συγκεκριμένα τόνιζε ότι εάν προπονείς σε αυτό που κάνεις για οκτώ ώρες την ημέρα τότε θα είσαι μάχιμος!

Αν και προεχόταν από τον χώρο του “ανύπαρκτου” Ninjutsu είχε βιωματικά εντυφίσει στην ρεαλιστική μάχη σώμα με σώμα, με υπαρκτό βιογραφικό για λόγους επαγγελματικών, και κατάφερνε να πραγματώνει δια μέσου του προσωπικού του Goshinjutsu το Jissenjutsu real life fighting skills.

Ο ίδιος άνθρωπος ήταν ο πρώτος που γνώριζα που εφάρμοζε και δίδασκε ανοιχτά τα διεισδυτικά βαλλιστικά χτυπήματα και την σημασία της πρακτικής τους στο short work combat.

Συνδέοντας τα δύο αυτά στοιχεία και προσαρτώντας το τρίτο και σημαντικότερο αυτό του γενετήσιου δολοφονικού ενστίκτου – killer instinct, με το οποίο δυστυχώς γεννιέσαι και ευτυχώς δεν αναπτύσσεται ούτε καλλιεργείται αλλά είναι αρκετό από μόνο του για να είσαι ένας ακατάβλητος street fighter, έχεις την πληρότητα των βασικών αρχών που ορίζουν τον πραγματικά αξιόμαχο.

Για τους υπολοίπους 99% που έχουμε ήδη αναφερθεί:

«Ψευδοδιδασκάλων το τοιούτον και απατεώνων, ος ουδέ πείθεσθαι χρή, αλλ’ εκκλίνειν, ως εγχωρούν, και αποδιίστασθαι, ίνα μή και δόξωμεν κακόν τι της τούτων συνουσίας παραπολαύειν»

Μονοζυγάνθρωπος®

Πνευματική ιδιοκτησία Ευλαμπίου Ι. Αγγελος Αθήνα 2014 © Copyrights Μονοζυγάνθρωπος®. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της παρούσας ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. - Νόμος 2121/1993.